

Narrator Nārāyana is een schrijversnaam.

Rond 1960 ben ik in Afrika geboren. Mijn moeder zorgde voor ons: voor mijn broers en zussen en voor mijn vader. Mijn vader is een rondtrekkende verhalenverteller. Wanneer hij langskwam, kreeg hij verzorging en onderdak. Wij hoorden van zijn avonturen en mijn moeder was gelukkig.

Ik ben zo donker als Kṛṣṇa, maar niemand heeft in het "ik-tijdperk" een wagenmenner nodig. Ik trok rond door Europa en onderweg vertelde ik verhalen. Een keer was het koud en ik had zo'n honger dat ik niet meer op kon staan. Carla Drift gaf mij te eten. Ik ben met haar meegegaan. Een jaar geleden zijn Man Leben, Carla en ik begonnen aan de zoektocht naar "Wie ben jij". Ik ben nog steeds onderweg ; eens hoop ik thuis te komen.

*In plaats van een thuis  
De maan en sterrenhemel  
Als steevast gezelschap*

Vrij naar haiku van: Inoue Shirō



**Omnia – Amsterdam Uitgeverij**

[www.omnia-amsterdam.nl](http://www.omnia-amsterdam.nl)



Narrator - Een weg - Een biografie

Man Leben



**Omnia  
Amsterdam**

“Wie ben jij” gaat over jou en mij en over alles dat met ons in verbinding staat. Zijn jij en ik verbonden of zijn wij gescheiden? Wat maakt jou tot degene die jij bent? Wie ben jij voor jouw geboorte en wie zal jij zijn na jouw overlijden? Besta jij zonder heil? Hoe ben jij bewust van jezelf? En hoe zijn anderen zich bewust van jou? Wij gaan op zoek naar de weg die jou vormt tot wat jij bent. Deze zoektocht zal een thuiskeer zijn.

Onze tocht voert van het begin tot nu. Aan het einde zullen wij terugkijken op onze reis. Wij zien dat alles in een zucht is volbracht.

Man Leben, Carla Drift en Narrator begonnen de Odyssee naar “Wie ben jij”. De biografie “Een weg” geeft inzicht in het leven van Narrator tot nu.

